



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ
ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

Ταχ. Δ/ση: Μ. Μπότσαρη 2
Τ.Κ. – Πόλη: 421 32 - Τρίκαλα
Ιστοσελίδα: <http://dide.tri.sch.gr>
E-mail: mail@dide.tri.sch.gr

Τρίκαλα, 21-12-2023

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Μήνυμα του Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Τρικάλων κ. Αλέξανδρου Καπανιάρη για τα Χριστούγεννα

Αγαπητοί/ές εκπαιδευτικοί, αγαπητοί/ές μαθητές/τριες, αγαπητοί γονείς,

εύχομαι σε όλους από καρδιάς καλά Χριστούγεννα και μια νέα δημιουργική χρονιά !

Ελπίζω με τη γέννηση του Χριστού να ξαναγεννηθεί η πίστη και η ελπίδα για μια ακόμα καλύτερη παιδεία στον τόπο μας. Μακάρι οι γιορτινές μέρες των Χριστουγέννων και του Νέου Έτους να αποτελέσουν μια νέα ευκαιρία για να ανοίξουμε τις καρδιές μας και να υποδεχθούμε την αισιοδοξία, την αγάπη και την αλληλεγγύη στον συνάνθρωπο μας. Αυτή η γιορτινή περίοδος ας γίνει αφορμή να αναστοχαστούμε και να κάνουμε βήματα μπροστά, να πάμε πιο ψηλά. Έτσι με οδηγό το αστέρι της Βηθλεέμ, να πορευτούμε στην οδό των μεγάλων μας αξιών και μέσα από τη συλλογική δουλειά να σχεδιάσουμε ξανά ένα καλύτερο μέλλον για τους μαθητές και τις μαθήτρίες μας.

Τις επόμενες ημέρες ανατέλλει μια νέα χρονιά, που όλοι γνωρίζουμε πως οι αντοχές μας θα συνεχίσουν να δοκιμάζονται. Έχω όμως την πίστη πως όλοι μαζί θα συνεχίσουμε ακούραστα την πορεία μας, ώστε το 2024 να δημιουργήσουμε νέες ευκαιρίες στους/στις εκπαιδευτικούς, στους/στις μαθητές/τριες και στους γονείς, που θα οδηγήσουν σε νέους δημιουργικούς δρόμους.

Τα Χριστούγεννα, η μητρόπολη των εορτών, είναι η γιορτή της αγάπης, της ελπίδας, της προσφοράς, της χαράς. Τα μηνύματα της γέννησης του Θεανθρώπου είναι πάντα επίκαιρα και αληθινά και εμείς καλούμαστε να τα υιοθετήσουμε, καλλιεργώντας τις πανανθρώπινες αξίες της αγάπης, της δικαιοσύνης και της ελευθερίας. Σκοπός μας είναι η συνεχής ανάγκη για αναγέννηση του ίδιου μας του εαυτού μέσα από την προσφορά στους μαθητές μας. Βασική μας αρχή, η συλλογική προσπάθεια για ένα καλύτερο μέλλον που θα προτάσσεται των προσωπικών μας φιλοδοξιών.

Η μέρα της χαράς, της ελπίδας και της αγάπης πλησιάζει.

«Χριστός γεννάται, δοξάσατε»

Καλά και ευλογημένα Χριστούγεννα
Ελπιδοφόρο και ειρηνικό το Νέο Έτος

Από τη ΔΔΕ Τρικάλων