



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ
ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

Ταχ. Δ/ση: Μ. Μπότσαρη 2
Τ.Κ. - Πόλη: 421 32 - Τρίκαλα
Ιστοσελίδα: <http://dide.tri.sch.gr>
E-mail: mail@dide.tri.sch.gr

Τρίκαλα, 21-3-2024

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

**Μήνυμα του Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Τρικάλων Αλέξανδρου
Καπανιάρη
για την 25^η Μαρτίου**

Αγαπητοί μαθητές, αγαπητές μαθήτριες, Αγαπητοί και αγαπητές εκπαιδευτικοί,

Η επέτειος της 25^{ης} Μαρτίου είναι διπλή γιορτή, εθνική και θρησκευτική για το ελληνικό έθνος. Συμβολίζει τη διαχρονική ισχύ και την παρακαταθήκη τόσο της Ελληνικής Επανάστασης του 1821 όσο και του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου. Η ημέρα αυτή μας καλεί να εμπνευστούμε από την ομοψυχία, τον ζήλο και την αγωνιστικότητα των προγόνων μας.

Το μήνυμα της 25^{ης} Μαρτίου είναι πάντα επίκαιρο. Μας καλεί να προχωρήσουμε ενωμένοι στους σύγχρονους αγώνες για την ευημερία του τόπου μας. Μας καλεί να φανούμε άξιοι απόγονοι αυτών που αγνόησαν τον φόβο, περιφρόνησαν την τυραννία και έδειξαν αυταπάρνηση και αυτοθυσία για να είμαστε σήμερα ελεύθεροι. Χωρίς ενότητα και ομοψυχία τίποτα δε θα μπορούσαν να καταφέρουν οι αγωνιστές εκείνης της εποχής.

Η ουσία του αγώνα αυτού αποτυπώθηκε ζωντανά στους «Ελεύθερους Πολιορκημένους» του εθνικού μας ποιητή, Διονυσίου Σολωμού. Οι Πολιορκημένοι διατήρησαν το πνεύμα τους αναλλοίωτο και αδούλωτο, δίνοντας έμφαση στις ψυχικές δυνάμεις του ανθρώπου, αφήφησαν τον θάνατο και ανυψώθηκαν σε ιερά σύμβολα όλης της Ελλάδος.

Απέναντι σε αυτό το παράδειγμα ζωής, οφείλουμε να αντιμετωπίζουμε τις σημερινές προκλήσεις με το ίδιο αίσθημα ιστορικής συνέχειας, γενναιότητας και θάρρους, που πείθει για το δίκαιο, τόσο τους φίλους όσο και τους εχθρούς. Η νέα γενιά οφείλει να θυμάται και να τιμά με σεβασμό και πίστη τους αγώνες των προγόνων μας, ώστε να θωρακίζουμε το μέλλον του Έθνους με οδηγό τα εθνικά και θρησκευτικά μας ιδεώδη. Ο αγώνας των προγόνων μας είναι η κληρονομιά μας και πρέπει να αποδείξουμε ότι είμαστε άξιοι να τη διατηρήσουμε. Είναι χρέος μας να τιμούμε και να σεβόμαστε την ιστορία και την ελευθερία του έθνους μας. Η ένδοξη ιστορία μας και το μέλλον της Πατρίδας μας απαιτεί την ενότητα και συμπόρευση όλων.

Συνεπώς η φράση του Ιωάννη Μακρυγιάννη: «Είμαστε εις το εμείς και όχι εις το εγώ» να αποτελέσει στάση ζωής για όλους μας πόσο μάλλον για μας που ανήκουμε στον ευαίσθητο τομέα της παιδείας, διότι όταν επιτευχθεί το συλλογικό καλό τότε

εξασφαλίζεται και το ατομικό και όταν τα δύο αυτά συμπορευτούν τότε μπορεί να υπάρξει κοινωνική πρόοδος και ευημερία.

Χρόνια πολλά σε όλους και όλες!

Από τη ΔΔΕ Τρικάλων